

49. Petrus Delaleeuwe - soldaat van Napoleon

We schrijven 1806, ten tijde van de Franse overheersing. Frankrijk is sinds 2 oktober in oorlog met Pruisen. De opmars van het Franse leger is niet te stuiten zodat op 27 oktober Berlijn wordt ingenomen. Vanaf dan gaat alles razendsnel. De Russen komen de Pruisen te hulp en op 21 november 1806 worden nieuwe lichteningen rekruten opgeroepen voor een totale oorlog. Niet alleen Frankrijk maar ook de bezette gebieden dienen voer te leveren voor de oorlogsmachine.

Samen met vele anderen wordt Petrus Ludovicus Willebrordus Delaleeuwe van Pervijze, ingelijfd bij het Franse leger. Hij is pas 20 jaar en leert zeer snel de verschrikkingen van een veldtocht kennen.

Het is koud, de aanvoer van proviand is slecht. Dag na dag strompelen ze verder door de verlaten gebieden van Oost Duitsland en Polen. Op 28 november trekken de Fransen Warschau binnen. Reeds enkele dagen later, raken Franse voorposten ten noorden van Warschau slaags met de optrekkende Russen. Het barre weer verhindert de Fransen een grote veldslag te leveren. Ze trekken terug in winterkwartieren waarvan het hoofdkwartier op 1 januari 1807 te Warschau wordt gevestigd, terwijl Pruisen en Russen te Koningsbergen bivakkeren. Dagen gaan voorbij en in februari naderen beide legers elkaar. Ondanks de winter, de felle kou en de sneeuw besluit Napoleon slag te leveren om zijn tegenstanders met één klap te vernietigen. De Russen vormen hun linie te Eylau, ongeveer 200 km ten noordwesten van Warschau, en wachten op de beslissende slag die er op 8 februari komt.



Napoleon op het slagveld van Eylau – schilderij van Antoine Jean Gros

Verblind door de neerzwiepende sneeuwvlokken stormen Russen en Fransen - waaronder hoogstwaarschijnlijk ook Petrus Delaleeuwe - op elkaar in. Bloedend vallen tallozen, geveld door de scherpe bajonetten, in de sneeuw. Een witte laag legt zich al gauw over hun pijn, hun bloed, hun angstgeschreeuw. Bij een niets ontziende charge van de Russen moet de keizerlijke garde eraan te pas komen om Napoleon te vrijwaren, die vanop een heuvel de slag leidt. Op een kritiek ogenblik komen 8000 Pruisen de Russen versterken. Rondolende verkleumde soldaten zakken neer in de sneeuw terwijl de gevechten verder gaan, uren naen van bloed, tranen, dood...

Eylau : een donkere koude winternacht heeft het slagveld toegedekt. 36.000 doden en talloze gewonden liggen op de velden maar een echte overwinning is door geen van de partijen bereikt.

Op 24 februari wordt in Warschau, in het hospitaal "De la Couronne" Petrus Delaleeuwe, "fusilier du dépôt Central" binnengebracht, aangetast door zware koorts. Op 8 maart overlijdt hij, amper 21 jaar.

Hij was geboren te Sint Catharinakapelle op 29 september 1786 en was de zoon van Joannes Franciscus, veldwachter te Pervijze, en Rosalia Clara van Loo.

Nu kunnen we de vraag stellen of er enige verwantschap bestaat tussen deze naamdragers Delaleeuwe en degenen met die naam die tot op heden nog te Pervijze wonen.

Opzoeken hebben het volgende opgeleverd :

Veldwachter Joannes Franciscus is de rechtstreekse voorvader van de "Delaleeuwe's" te Pervijze. Hij huwde maar liefst driemaal en was te Pervijze geboren omstreeks 1766. Zijn vader droeg dezelfde naam en was te Pervijze geboren in 1732 en gehuwd met Jacoba Millevert van 's Heer Willemskapelle. Ook zijn vader noemde Jannes Franciscus en mag de stamvader worden genoemd van de familie Delaleeuwe te Pervijze. Hij was afkomstig van Stavele, geboren begin 1700, en gehuwd met Suzanna Vandenbroele.