

55. Pervijzenaar in het buitenland : Father John Peter Hennaert

Bij de weinig gekende Pervijzenaars die het gemaakt hebben in het buitenland neemt John Peter Hennaert, of zoals hij genoemd werd bij zijn geboorte, Pieter Joannes Hennaert een vooraanstaande plaats in.

Hij werd geboren te Pervijze op 14 april 1821 als zoon van Jacobus Hennaert en Henrica Meersseman.

Zijn lagere school liep hij zonder de minste problemen door te Pervijze waar al gauw duidelijk werd dat de kleine Hennaert over bijzondere capaciteiten beschikte. Aanvankelijk leerde hij timmeren om in de voetsporen van zijn vader te treden maar toen bleek dat hij meer in zijn mars had, ging hij studeren aan de Normaalschool in Torhout voor koster. Daar dit blijkbaar nog niet hoog genoeg gegrepen was, ging hij op 20-jarige leeftijd naar het Klein Seminarie te Roeselare om er zijn Latijnse studies te beëindigen. Om de studies deels te bekostigen – hij was tenslotte ook maar de zoon van gewone mensen – was hij naast student ook nog portier van het Seminarie. Dit drukke dubbelleven had echter geen enkele invloed op zijn resultaten, integendeel. In 1841 was hij in de zesde Latijnse eerste op 34 leerlingen, in 1842 was hij in de vijfde Latijnse opnieuw eerste op een iets uitgedunde klas van 31 leerlingen. In 1843 was hij opnieuw eerste maar ditmaal moest hij het gezelschap dulden op de koppositie van Constant Missuwe van Lampernisse. In 1844 was hij vierde en in 1845 was hij opnieuw eerste.

In dat laatste jaar maakte hij in het Seminarie kennis met Monseigneur Pieter Lefevere, bisschop van Detroit en Roeselarenaar van geboorte. Mgr. Lefevere had hem blijkbaar genoeg te bieden overzees want de jonge Hennaert volgde hem naar de Nieuwe Wereld. De bisschop die de capaciteiten van de Pervijzenaar moet hebben opgemerkt nam hem tenvolle onder zijn hoede. Hij mocht verblijven in het Bisschoppelijk Paleis van Detroit en deed er zijn studies van wijsbegeerte en theologie bij ZEH Kindekins die later rector werd van het Amerikaans Seminarie te Leuven (gesticht in 1857 door Martin Spalding – zie hierna – en Pieter Lefevere) en vicaris generaal van het bisdom.



Op 25 september 1847 werd Pieter Hennaert door Mgr Lefevere gewijd tot priester in de oude Sint Annakerk van Detroit. Na zijn priesterwijding werd Father Hennaert onmiddellijk ingezet voor missiewerk in de katholieke nederzettingen van Monroe. Daar hij goed Frans sprak werd hij in 1848 tot pastoor benoemd van de Franse parochie van Sint Anna in Detroit. Hij bleef deze functie uitoefenen tot 1852. Toen werd hij pastoor benoemd van de Katholieke kathedraal van Saint Peter and Paul gelegen

aan Jefferson Avenue.

In beide functies vinden we hem meermaals terug bij het dopen van kinderen en het inzegenen van huwelijken. Bij het overlopen van de verschillende familienamen blijkt al gauw dat Detroit een smeltkroes was van kolonisten van verschillende origine. Ook Vlaamse namen komen voor zoals Vermote, Zurinck (= Seurinck), Fontaine e.a.

In die functie kwam hij in 1857 na meer dan tien jaar afwezigheid terug naar zijn geboortestreek. Hij verbleef er tot rond Pasen 1858 en predikte de passiesermoenen in zijn geboortedorp Pervijze.

Detroit April the 1st, 54

Rev. E. Sorin, Superior
of the University of U.

Rev. & Dear Sir,

By order of the Rt.
Rev. Bishop, I have been directed to inform
your Reverence for the instruction of the
Parish without attending mission in the Diocese
of Detroit, that Pentecost Sunday has
been appointed for the Collection for the
"Propagation of the faith", instead of Easter
Sunday which was appointed for that purpose,
by his Lordship's pastoral letter of the 28th
of February last.

Most respectfully yours

P. Hennaert

Father Hennaert was alom gekend en geliefd en verschillende geestelijken van andere Bisdommen deden beroep op hem. Een paar voorbeelden. Op 25 februari 1861 schreef Aartsbisschop John Purcell van Cincinnati – Ohio naar Bisschop Lefevere met de vraag of father Hennaert samen met Father Rosecrans tijdelijk secretaris mocht worden tijdens de komende provinciale synode. Op dit verzoek werd bevestigend geantwoord op 16 maart.

In april van 1861 krijgt bisschop Lefevere een schrijven van Broeder De Neve uit Leuven die hem vraagt of Father Hennaert eigenlijk nog in leven is met de opmerking dat, moest hij niet van hem houden, hij geen last zou hebben van de stilte van de kant van Pieter Hennaert.

En tot slot zendt Bisschop Martin Spalding van Louisville – Kentucky zijn welgemeende groeten naar Father Hennaert. Zo zie je maar dat onze dorpsgenoot heel wat aanzien genoot bij zijn tijdsgenoten in het verre Amerika.

"Blessed are the dead, who die in the Lord,
for their works follow them."—Apoc. 14,13.



**OF YOUR CHARITY PRAY FOR THE
SOUL OF**

Very Rev. P. J. Hennaert,

Born in Pervyse, West Flanders, Belgium,
April 14th, 1821, Ordained by

Rt. Rev. P. P. Lefevre, D. D.

September 25, 1847,

**IN THE CATHEDRAL OF ST. ANN'S
DETROIT, MICH.**

After having fought the good fight his soul passed
away in peace and hope at St. Mary's Hospital,
Detroit, Mich., Friday, January 22, 1892.

PRAYER.

O God! who in the ranks of the Apostolic Priesthood
hast caused Thy servant PETER JOHN, to stand before
Thee in the high place of a priest, grant, we beseech
Thee, that he may be joined unto the company of such
everlasting blessedness. Through our Lord Christ,
Thy Son, who liveth and reigneth with Thee in the
unity of the Holy Ghost, one God, world without end.
Amen.

"My Jesus, mercy." 100 days indulgence.

"Sweet Heart of Mary, be my salvation."
300 days indulgence.

Ondanks het feit dat hij reeds meerdere jaren weg was van Monroe, bleven ze toch nog beroep doen op hem zoals mag blijken uit een schrijven van Father Edward Joos van Monroe gericht aan Bishop Peter Lefevere van Detroit gedateerd op 5 september 1864 waarin Father Joos verzoekt om Father Hennaert and Father Gustave Limpens maximaal in te zetten bij toekomstige activiteiten van hun kleine nederzetting in Monroe, dit om bij te dragen tot het succes van de missie.

In 1875 werd hij vicaris-generaal van het bisdom Detroit benoemd. Door hevige hoofdpijnen geplaagd diende hij in 1887 ontslag te nemen.

Nadat hij in 1884 in Detroit een zending voor de Vlamingen had gepredikt had dit tot gevolg dat er een Vlaamse parochie werd gesticht.

Hij overleed op vrijdag 22 januari 1892 om 6 uur 's avonds in het Onze Lieve Vrouwgasthuis van Detroit. Zijn stoffelijk overschot werd op 24 januari opgebaard in de Sint Pieter en Paulus Kathedraal te Detroit. Duizenden gelovigen kwamen een laatste groet brengen terwijl burgerlijke en militaire afgevaardigden een erewacht optrokken rond het lijk.

Op 26 januari om 9u30 vond de begrafenisplechtigheid plaats. De mis werd opgedragen door Mgr Foley, bisschop van Detroit voor een bomvolle kerk. De lijkrede werd gehouden door Eerw. Pater Walter Elliot en werd later

gepubliceerd in de Michigan Catholic, een plaatselijke krant van Detroit. In het archief van het bisdom van Detroit is nog een korte beschrijving – waarvan ik copie voor me liggen heb - te vinden van zijn loopbaan. Daarin wordt besloten met : ` kindly, humble man, Father Hennaert `scholarship and his zeal were of inestimable value to the spread of Catholicism wherever he labored`.

Op zondag 14 februari 1892 werd te Pervijze nog een herdenkingsmis voor hem opgedragen.